

Bridgen

Afgelopen week bracht ik weer even een bezoek aan mijn vroegere woonplaats. Je weet de weg. Weet waar er voedzame maaltijden worden geleverd. Weet waar je een staatslot kunt kopen. Zelfs nog postzegels. Zo vaak kwam je er niet. Toch alles nog fris in het geheugen. Alleen maar bekende winkels.

Plotseling zie ik twee bekenden. Zij hebben ook een  op. Ik denk waar ken ik jullie van? Van de bridgeclub.

Ook ik word herkend. Gelijk de bekende vraag na 'het goede morgen en hoe gaat het er mee'. Even vriendelijk als weleer. Hoort bij bridgers en bij het bridgespel. Altijd vriendelijk blijven. Helpt meestal wel. Je bied en speelt geconcentreerder.

Je loopt gelijk door. Je wilt het gesprek wat er werd gevoerd totaal niet beïnvloeden. Ja, 'voorlopig niet' werd er ook nog gezegd. Jazeker, voorlopig niet in clubverband. Je kunt op de computer thuis ook bridgen. Wordt ook gedaan. Doe ik zelfs aan mee. Geeft toch niet die voldoening waar het bridge spel voor is gemaakt. Gaat het nu over bieden of over uitspelen altijd weer vraagt dat veel concentratie en denkvermogen. Voorlopig niet in clubverband. Voorlopig mag je thuis niet meer dan twee personen ontmoeten. Wil ik dus thuisbridgen gaat dat mooi niet. Met drie bridgen. Misschien gaat dat wel. Heb ik nog niet onderzocht. Lijkt me toch wel wat minder leuk. Ook al blijven bridgers altijd aardig tegen elkaar. Cees

