

Dinsdag elf januari

Toch aan de bridge tafel. We typen elf januari. Het is een prachtige winterdag.

wind. Af en toe dat door de Hollandse wordt wat bridge tafel. clubverband.



Geen vorst. Geen een heerlijk zonnetje takken van de eiken schijnt. Er klaargemaakt. Een Het bridgen in Vergeet het

voorlopig maar. Binnenkort wordt bekend gemaakt, hoe we de komende weken verder mogen leven. Het mondkapje krijgt meer en meer de aandacht. Er wordt zelfs voorgeschreven welke goed zijn en welke wat minder. Daar ligt dan het doosje nog voor de helft vol. Hopelijk bij de supermarkt nog te gebruiken.

We gaan thuis bridgen in de avond. Het kleed met de kleur groen is over de tafel gelegd. De kaart met wie er NZ en OW gaan zitten erop. En natuurlijk de bieding boxen. Wat zijn we daar blij mee. Dachten we jaren geleden 'wat moeten

weer mee'. Tegenwoordig niet weg Rond klok van zeven uur koffie. Bijpraten het wereldnieuws komt de belangstelling staat



we daar nu te denken. aan de natuurlijk. Al ter sprake. In

tegenwoordig ook na acht of zes spellen van partner wisselen. Zo krijg je een persoonlijke score die natuurlijk wel heel goed bijgehouden moet worden. Niet iedereen houdt ervan. Want owé de systemen. Nou hoog zijn die toch niet. Al is vier hoog waar het allemaal plaatsvindt niet laag. Het gewone weten we allemaal en vragen staat vrij. Toch je probeert wel eens wat nieuws. Gaat vaak fout. Want 'hoe was het ook al weer'.

Wat wel heel belangrijk is op zo'n avond of tegenwoordig ook in de middag 'gezelligheid'. Je probeert wel vaker een slem poging. Dat het dan soms faliekant mis kan gaan moet je accepteren. Is helemaal niet erg. Zet je aan het denken. Zo had ik het moeten bieden en spelen. Want het zit er in. Cees