

Bridgen

Hoe vaak bridge u nog? De meneer 'Corona' belemmert ons dat volledig. Eigenlijk wel zeker eenmaal in de week toch? Heb je vrienden dan speel je bridge. Alleen maar koffie drinken en bijpraten dat verveelt gauw.

Bridgen verveelt nooit. Dus als u minimaal eenmaal in de week gaat bridgen gaat u natuurlijk ook nieuwe spelvormen uit proberen. U wilt natuurlijk hogerop. Natuurlijk wat bij leren. U wilt natuurlijk, wanneer u ooit weer in clubverband mag en gaat spelen, na vier speelavonden gelijk promoveren.

Of als dat niet meer mogelijk is door u kwaliteiten (u speelt al in de hoogste groep) het uitspelen verbeteren en dan daar natuurlijk bij de beste behoren. Dus u oefent veel. Dan moet het beter gaan!

Dat is nu het aardige van het bridgen, je blijft oefenen en oefenen en komt steeds toch maar weer tot nieuwe ontdekkingen. Zo van " *dat wist ik nog niet en dat ik daar nooit aan gedacht heb*" en nog erger " *dat ik zo stom kon zijn*". Het houdt ons bezig. De hersenen scherp en de vrienden welkom. Dat is heel jammer dat we die in clubverband niet tegenkomen en ik zie het ook niet snel gebeuren dat er verandering in gaat komen. Dus dan is en blijft het "thuis bridgen" en maar oefenen. 'Want' er komt die keer dat we in clubverband elkaar weer gaan ontmoeten. Dan natuurlijk weer proberen net iets beter te zijn dan je tegenstander. Dus oefenen en maar oefenen. Veel thuis bridge plezier. Cees