

We mogen weer!

Het is zover. De corona prikkels worden steeds en steeds meer weggedrongen. Dus de festiviteiten gaan ook weer beginnen. Daar hoort zeker, voor de wat oudere onder ons, het prachtig bridgespel bij. De clubs nodigen ons weer uit. De middagen en avonden in de week kunnen weer worden gevuld met het mooie spel waarbij ook de gezelligheid altijd een grote rol speelt.

Daar gaan we dan. Haal op de systemen. Haal op de biddingen boxen. Waar is de sleutel van de kast met de kleedjes de borden en de spellen. Neem de dertien kaarten in de handen. Wordt wel weer even nadenken na ruim een jaar niet in de handen te hebben gehad. Komt u allen. Schroom niet. Denk niet 'dat is lang geleden, hoe was het ook al weer'. U zult bemerken zodra u weer achter de tafel zit met die dertien kaarten in de handen dat de biedingen gelijk weer te voorschijn komen. Al zal dan misschien niet gelijk groot slem worden geboden. Dat de harten beter scoren dan de ruiten zal weer heel gauw tot u doorgedrongen zijn. We gaan het weer vieren met heerlijke koffie. Een lekker glas wijn. Een heleboel gezelligheid. Dat we ook weer gaan proberen met de gezelligheid een leuke score neer te zetten is dan heel mooi meegenomen. Want ook dan is het nog steeds niet zo leuk om bij het bekend maken van de uitslag bij de eerste te horen die worden opgenoemd. We gaan er weer voor. Ik wens u veel plezier en leuke handen met kaarten en dan ook nog een aardig resultaat. Succes. Op naar 22 juli.

Cees