

Vroeg in de morgen

Je start de computer nog voordat je lichaam een druppel water heeft mogen voelen en je je hemd over je schouder hebt laten glijden. Ook de baard die iedere dag je gezicht probeert te veranderen moet nog worden verwijderd met de apparatuur die daarvoor in de handel is gebracht. Een fluitje van een cent, zo heet dat dan. Ook die zijn er niet meer. Tenminste zoals jij ze in gedachten hebt.

Ook nog steeds geen bridge in competitieverband. Het is me allemaal wat. Wat doe je alle dagen. Af en toe een berichtje. 'We zijn er nog'. Die lege vrije tijd, hoe vul je die op. Geeft eigenlijk tot op heden geen problemen. Wat is er aan de hand. Wat gaat er gebeuren. Het bridgen in de huiskamer is er meer en meer voor in de plaats gekomen. Tafels wat groter gemaakt. Stoel iets naar achteren, dan moet het kunnen. Er zijn wel van die momenten, met koffie inschenken bijvoorbeeld, vergeet het hele bekende glaasje en de meestal daar bijbehorende hartige hap niet. DAN KAN HET AFSTAND HOUDEN WEL EENS KORTER ZIJN. Gezellig dat deze avonden kunnen zijn. Kan zelfs in de middag een mooie gebeurtenis zijn. Zeker wanneer het bridgen niet te veel problemen onderling geeft.

Het was al een bezigheid om de avond te vullen. Wat zeker niet slecht is.

Ik kijk naar buiten. Het wordt wel iets lichter. Het is te verwaarlozen. In de donkere maanden die zeker zullen komen zal het zeker meer gebeuren. Begin oktober hoort daar niet bij. Vanochtend wel. Je zit dit te typen terwijl het lichaam vraagt ga je eerst maar aankleden. Aan kou heb je een verschrikkelijke hekel. Misschien is het verstandig ook de verwarming wat

hoger te zetten. Wil ook wel eens helpen om de temperatuur wat te laten stijgen. Zo gezegd zo gedaan. Sluiten hiermee het ochtendrelaas.

Cees